

## Rondje Kijfhoek

### Terugblik

Tijdens de tweede dienst in januari was het dat dominee Leo van der Eijk de achtentwintig toehoorders meenam met thema *...waar Jezus zich laat vinden...* in ons persoonlijk leven.

Vorige maand was het gastpredikant, dominee Groen uit Rijsoord, die het allerlaatste zin van de Bijbel centraal stelde, namelijk Openbaring 22, de laatste zin; *...De genade van de Here Jezus zij met u allen...* mee gaf aan de 32 kerkgangers. De tweede dienst was de leiding in handen van onze dominee Sjaak Teuwissen, die zijn 35 toehoorders in het thema *...Bestemming...* meenam in de vergelijking met de herinnering aan de Wetgeving uit het Oude Testament en de Verzoeking van de Here Jezus in het Nieuwe Testament. Drie diensten met hun onderwerpen, die na afloop van de diensten aanleiding waren om door de bezoekers onderling als met de dominee nog even van gedachten te wisselen. Het waren ook nu weer leerzame en opbouwende erediensten. Hieronder enkele fotomomenten.



*Kijfhoek, 22 januari:  
v.l.n.r. dominee Leo van der Eijk, Bas  
Roobol, ouderling, Frans de Jong,  
diaken en organist Leo Kievit*



*Tijdens de dienst van 5 februari  
werd door diaken Bert Schop  
gecollecteerd met 'de hengel'*



*Kijfhoek, zondag 5 februari met dominee Aad Groen uit Rijsoord in een winters zonnetje*

### **Meeleven**

Vorige maand stonden we tijdens de diensten stil bij enkele trouwe gemeenteleden. Zo gaat de pijnbestrijding bij mevrouw Lize van der Zee uit Zwijndrecht maar heel matig en trekt best wel een behoorlijke wissel op de partner met de mantelzorgtaak. Zo ook de herstelperiode van mevrouw Ina Plaizier-Nederpelt van de Lindeweg. Zij heeft bij haar dagelijkse wandeling een lelijke val gemaakt waarbij haar rechterpols is gebroken. Heel fijn dat dochter Riet met andere naaste familieleden hun moeder bijstaan in de dagelijkse beperkingen.

Verder kreeg mevrouw Jannie Gielen- van de Berg van de Joh. Postlaan het nare bericht dat zijn een gordelroosinfectie heeft. Vanwege plaatselijke pijn en veel jeuk probeert zij met de nodige medicatie deze ongemakken en beperkingen, aan huis gebonden, te aanvaarden. Ook leven we mee met broeder Arie Ophof uit Ridderkerk. Na een korte ziekenhuisopname is hij weer thuis om te herstellen. Allen heel veel sterkte en kracht toegewenst en bidden voor Zegenend en Heilzaam herstel.

### **Collectes en giften**

Allereerst een verontschuldiging aan een trouwe Heerjansdammer die zich bijzonder met de Kijfhoekkerk verbonden weet. In het vorige kerkblad ben ik vergeten hierover te berichten. Zo werd mij rond de jaarwisseling een biljet van twintig euro in de handen gestopt met de mededeling ...'voor de collectezak van Kijfhoek'... Alsnog als heel hartelijk dank.

In de eerste twee maanden is er met u bij elkaar 'gehengeld' :

- zondag 8 januari € 275,00 met dominee Teuwissen en 42 bezoekers
- zondag 22 januari € 231,50 met dominee Van der Eijk en 28 bezoekers
- zondag 5 februari € 268,00 met dominee Groen en 32 bezoekers
- zondag 19 februari € 283,50 met dominee Teuwissen en 35 bezoekers

Allen heel hartelijk dank !

Desgewenst kunt u uw bijdrage aan de diensten en uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 6092 80 t.n.v. Stichting Behoud Kijfhoekkerk. Hiermee kunnen wij, samen met u, deze traditionele erediensten en onderhoud van onze polderkerk in stand houden. Hartelijk dank voor uw bezoek en betrokkenheid én uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk.

## Hoe de predikant van Heerjansdam, kerkvoogd kan worden in Kijfhoek ....

Een stukje Kijfhoekse kerkgeschiedenis.

.....De rekeningen van de kerkelijke goederen van Kijfhoek beginnen in 1631, dan is Cornelis Coninck Pieterszoon, kerkmeester. Sindsdien hebben meer dan honderd kerkmeesters dit werk gedaan. Enkel en gebruikten wel het geld van de kerk, maar betaalden er een behoorlijke rente van. Alleen Pieter Leendertsz bleef in 1667 de kerk fl. 176,18 (*guldens*) schuldig. Onder de kerkmeesters komen we bekende namen tegen, b.v. Frans van Gilst in 1799, maar ook Willem en Aart van Gilst. In 1846 wordt Jan Leeuwenburg kerkmeester. De invloed van schout en schepenen in de kerk was groot. Dat was destijds het College van Burgemeester en wethouders. De rekeningen werden hun ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd. Schout (*burgemeester*) Bastiaan Broelingh is in 1752 kerkmeester en dan moet Pieter Bouman 15 gulden boete aan de kerk betalen en "*alle die gedane sceltwoorden recanteren en de schout voor eerlijk erkennen*". Bastiaan Broelingh laat bij zijn dood, de kerk een legaat na van 200 gulden. Onbegrijpelijk is van 1813 tot en met 1816 de post aan "*dh'r de Raadt, betaald tractement; veldwachter van Barendrecht fl. 1,20*". Later worden de functies gescheiden. De rekeningen worden dan ondertekend door de magistraat, burgemeester e.a. en 'de kerkenraad'. Dit duurde tot Kijfhoek in 1857 burgerlijk bij de Groote Lindt kwam. Op kerkelijk terrein veranderde nog meer. De kerkelijke gemeente werd kleiner, het aantal mannen als lidmaat van de kerk daalt onrustbarend. Kerkenraad en Kerkvoogdij zijn onderbezet, er zijn eenvoudig geen lidmaten meer. In 1918 besluit men tot een noodmaatregel. De predikant van Heerjansdam wordt dan kerkvoogd van Kijfhoek. Sinds die tijd beheert de predikant mede de kerkelijke goederen. Een ongewone situatie in het kerkelijk leven.....

## De Kijfhoekkerk blijft open

Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn er woorden van troost en bemoediging te vinden. Voorin de kerk staat de brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop naast een



afwisselend herfstboekje uit de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een verademing een doordeweeks moment van rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen, alsmede een flacon met handgel voor hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal is aanwezig. U bent en blijft van harte welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar staat.

## Kerkdiensten in Kijfhoek

In de komende maanden zijn gepland:

- Zondag 5 maart met Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem  
Tijdens deze eredienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.
- Zondag 19 maart met Ds. L. C. van der Eijk uit Zwijndrecht

Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u)

Ook op deze zondagmiddagen staat er stoel voor u uitnodigend gereed.

Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail [dendijk@hetnet.nl](mailto:dendijk@hetnet.nl)

Bezoek ook onze website [www.kijfhoekkerk.nl](http://www.kijfhoekkerk.nl)

## Tenslotte

Ook deze maand maart blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier!

In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto's in kleur te zien.

Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie:

Kerkblad Samengaan Heerjansdam: [samengaan@kerkheerjansdam.nl](mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl)

Een goede en Zegenrijke maand toegewenst.

Een goede groet,

Joop Wiekeradt

