

Rondje Kijfhoek

Terugblik

In de wintermaand december hebben we bijna twee koude weken gehad. Op de tweede adventzondag was dominee Geurt-Jan van Beek uit Nieuw-Lekkerland onze gastpredikant.

De vierde adventzondag was het dominee Wim Hendriks uit Ter Aar die ons in zijn overdenking mee nam, het bezoek van de Engel Gabriël aan Maria. De Aankondiging aan Maria over de Geboorte van de Here Jezus. Door het dameskoor 'Eglantine' werd deze dienst omlijst in een muzikale kerstsfeer. Metha van der Net had ook nu weer het kerkje mooi in diezelfde sfeer aangekleed met zowel binnen als buiten aan de deur een fraaie kerstversiering van dennengroen, echte kaarsen en verlichting.

Met de onzekerheid van het koude winterweer met gladheid, buiten in de polder, was het binnen behaaglijk en met ruim zestig ! gemeenteleden en gasten een warme en feestelijke Advent-Kerstdienst.



Kijfhoek, zondag 4 december, v.l.n.r. Leo Kievit, organist, Hans van de Berg, diaken, dominee Geurt-Jan van Beek en ouderling Bas Roobol



Kijfhoek, zondag 18 december met het dames koor 'Eglantine' en dominee Wim Hendriks, Bas Roobol, ouderling met Jan de Jong, diaken

Lief en leed

Als Kijfhoekse gemeenschap leven we mee met de familie Jan en Lize Hamstra. Jan heeft verschillende behandelingen moeten ondergaan aan de ogen en als mantelzorger voor Lize die zelf wekelijks naar de pijnpoli van het ziekenhuis gaat voor wat verlichting.

Onze gastheer en buurman van de Kijfhoekkerk, Jan van der Net werd vorige maand enkele dagen opgenomen met serieuze hartproblemen. Na enkele dagen mocht Jan met medicatie gelukkig weer naar huis. We bidden en hopen voor allen op een spoedig herstel.

Kerkdiensten in Kijfhoek

Zondag 8 januari 2023 met onze eigen dominee Sjaak Teuwissen, aansluitend de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor iedereen, vanaf ongeveer 16.00 uur.

Zondag 22 januari met ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u)

Ook op deze zondagmiddagen staat er stoel voor u uitnodigend gereed.

Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl

Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl

Koppermaandag

Met Driekoningen op 6 januari sluiten we de kerstperiode af, de tijd van Epifanie, de tijd naar Pasen is begonnen.

De eerste maandag na Driekoningen wordt ook wel Koppermaandag genoemd.

In vorige eeuwen hielden op deze maandag de gilden traditioneel een feestdag. Zij sloten de donkere periode rond de kortste dag af. Vandaag de dag wordt in sommige delen van het land, nog steeds deze dag gevierd. De benaming wordt slechts alleen nog gebruikt in de grafische industrie. Uitgevers en drukkers sturen dan voor het nieuwe jaar een *koppermaandagprent*, of wel een *Heil- en Zegenwens*. Het was destijds het synoniem dat 'feestvieren' betekent.

Naar het nieuwe jaar

We mogen het oude jaar met al onze persoonlijke herinneringen bij Hem achterlaten en met vol vertrouwen met onze Heiland het nieuwe jaar beginnen.

Twee keer per maand zal de Kijfhoekse kerkklok luiden om ons op te roepen de 'kerkproeverij' voort te zetten. Ook in het nieuwe jaar, staat er een stoel voor u klaar!



Ook in het nieuwe jaar
staat er een stoel voor u klaar.

Kijfhoek ontmoet Kijfhoek



De eerste samenkomst is de traditionele nieuwjaarsdienst, zondag 5 januari. Na de dienst, vanaf drie uur (15.00u) onder leiding van onze dominee Sjaak Teuwissen, is er vanaf ongeveer vier uur (16.00u) een informeel samenzijn voor de bezoekers, waarbij ook alle inwoners van het buurtschap Kijfhoek persoonlijk zijn uitgenodigd. Ook u bent van harte welkom! Met een heerlijk kopje koffie en wat lekkers erbij. Daarna zullen we gezamenlijk met een aperitief en hapje elkaar onze goede wensen voor het nieuwe jaar uitwisselen.

Ook in het nieuwe jaar blijven we naar elkaar omkijken. Het een kleine moeite maar met een enorm plezier, elkaar regelmatig te bezoeken of een kaartje te sturen.



Wat de toekomst van 2023 ook gaan brengen, ons Geleidt des Heren Hand.

Alle foto's in *Samengaan* zijn in de digitale versie in kleur te zien.
Veel lees- en kijkplezier.

Een goede groet,
Joop Wiekeraadt

